

PAARS

editie 2020-2021

www.paars.today

paars.today



Jacoba (25):

“Ik voel me door niemand seksueel aangetrokken”

Theatermaker Jaouad Alloul:

“Mijn familie vond dat ik er maar moest mee leren leven”

OESO:

“Homohaat kan België 8 miljard kosten”

Leerkracht Nina:

“Mijn collega’s hebben het ook niet over hun geaardheid”

Topmodel Hanne Gaby Odiele:

“ER ZIJN ALTIJD MENSEN DIE JE HEEL GRAAG ZIEN”

EMBRACE DIVERSITY

Hey!

Bedankt voor je interesse in onze – toch wel – bijzondere krant. Ze geeft jou een kijk op een heel andere wereld, al zou je ervan staan kijken hoe nauw je met die wereld verbonden bent.

Verbonden... en ook weer niet. Soms weten we toch weinig af van bepaalde culturen, hobby's, tradities, genderidentiteiten, seksuele diversiteiten en godsdiensten om ons daar een beeld over te vormen. Daarom vragen we jou om open te staan voor wat in deze krant aan bod komt. We hopen dat je door de verhalen nieuwe inzichten krijgt en snapt hoe anderen leven in onze diverse wereld.

Divers... en ook weer niet. In een diverse wereld moet je niet alles weten van iedereen, maar het kan zo verrijkend zijn om te weten hoe anderen kunnen zijn. Soms maakt de diversiteit ons bang of willen we er niks meer over weten omdat we er al een beeld van

hebben. Zo'n tunnelzicht maakt dat onze stereotiepe gedachten niet veranderen, ook al gaat het om beelden en ideeën die we niet perse zelf hebben bedacht. Vaak werden ze ons opgedrongen door de media of door onze omgeving. Of we vormen ons een beeld over iets zonder echt de achtergrond ervan te kennen.

Tunnelzicht... en ook weer niet. Het feit dat je nog steeds verder leest, bewijst dat je ervoor openstaat om een afslag te nemen in de tunnel, je kennis te verruimen en te bekijken hoe divers de wereld is. Dat maakt het leven avontuurlijk, indrukwekkend en hoopvol...

PAARS omarmt de diversiteit. Als jij paars draagt, omarm jij de diversiteit.

Jeroen Thierens

– Medeorganisator PAARS



“Hen pakt hun fiets”

Hij/hem en zij/haar zijn niet de enige persoonlijke voornaamwoorden in het Nederlands. Zo is er ook onder andere “die/hun” (vnl. België) en “hen/hun” (vnl. Nederland), dat gangbaar is bij non-binaire personen.

Door Anke Truyers

Welke voornaamwoorden een persoon gebruikt, hangt af van hun persoonlijke voorkeur. Het is dan ook belangrijk dat we daarmee leren rekening houden en de voornaamwoorden correct gebruiken. Anders voelen sommige mensen zich uitgesloten en onzichtbaar.

Creatieve oplossing

Hoe gebruik je die voornaamwoorden dan? Net hetzelfde als met hij en zij. Als iemand gaat lopen, zeg je: “Hij/zij gaat lopen.” Maar je zegt dus ook: “Die/hen gaat lopen.” Het klinkt misschien vreemd in het begin, maar zoals altijd wanneer je iets nieuws leert, telt maar één ding: oefenen, oefenen, oefenen! Gebruik bijvoorbeeld tijdens de les alleen maar “die/hun” voornaamwoorden. Bots je op een “vreemd” klinkende zin? Daag jezelf dan uit en bedenk een creatieve oplossing. Voor jou is het een kleine moeite, maar voor personen met die voornaamwoorden een belangrijke stap richting erkenning.

PAARS, OMDAT WE HET NODIG VINDEN

Nee, de campagne PAARS heeft niets met voetbalploegen of politieke partijen te maken. PAARS is onderdeel van een wereldwijde schoolcampagne die ook in Vlaanderen en Brussel mikt op meer verdraagzaamheid en respect voor LGBT+*-jongeren.

We roepen op om in de week van 17 mei, de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie, paars of paarse accenten te dragen om je steun te tonen aan LGBT+*-jongeren.

Stop het pesten, draag paars

De 15-jarige Amerikaanse Brittany McMillan riep in 2010 haar medescholieren via sociale media op om paars te dragen, als teken van solidariteit met LGBT+*-jongeren, die dikwijls gediscrimineerd en gepest werden. Die zogeheten ‘Spirit Day’ werd een groot succes.

Brittany koos de kleur paars omdat die uit de regenboogvlag komt en kracht en moed, ‘Spirit’ dus, symboliseert. Iedereen heeft kracht en moed nodig om op te komen voor zichzelf en te zijn zoals je bent.

Na het overweldigende succes in de Verenigde Staten volgden andere landen met een gelijkwaardige campagne, o.a. Nederland, waar elk jaar meer dan 900 secundaire scholen deelnemen aan ‘Paarse Vrijdag’.

België

In Vlaanderen bestaat de campagne al sinds 2011 en heet ze gewoon ‘PAARS’. Een groepje superenthousiaste vrijwilligers, omringd door experts, slaagt erin om elk jaar steeds meer scholen warm te maken om deel te nemen aan PAARS.

PAARS-krant

In 2019 schakelde de campagne een versneling hoger en maakten we samen met de studenten van de AP Hogeschool in Antwerpen de ‘PAARS-krant’. Het hoger onderwijs werd in 2019 bij de campagne betrokken, nadat de Antwerpse hogescholen met duizenden studenten spontaan ook PAARS hadden georganiseerd op hun eigen campussen.

Allemaal meedoen

In 2020 hebben, naast tal van secundaire scholen in tientallen steden en gemeenten, ook alle universiteiten en hogescholen van Vlaanderen en Brussel gezegd dat ze willen deelnemen aan de campagne.

Wil je graag PAARS organiseren op je school? Contacteer dan de directie en leerlingenraad om te overleggen, neem alvast een kijkje op onze website www.paars.today en contacteer info@joen.be voor meer informatie.

Alle kleuren van de regenboog

Elke kleur van de Pride-vlag heeft een eigen betekenis. Roze staat voor seksualiteit en rood voor leven, oranje voor helen en geel voor zonlicht. Groen symboliseert natuur, indigo rust en violet/paars geest. De Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker ontwierp de vlag.



*LGBT+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en alle andere gender- en seksuele identiteiten.

“Mensen blijven bombarderen met informatie

De ambassadeurs van PAARS geloven in dialoog #PAARS #PratenWerkt #SamenSterk

Woordvoerders van 'Wel Jong Niet Hetero' Senne Misplon, Jitske Van de Veire en Uwi Van Hauwermeiren zetten als 'ambassadeur' mee hun schouders onder de campagne PAARS. De maatschappij staat dan wel meer open tegenover de LGBT+-gemeenschap, toch is er nog werk aan de winkel, zeggen ze alle drie.
Door Jana Huysmans

Waarom ben je ambassadeur van PAARS?
Senne: “We leven helaas in een tijd waarin holebi- en transfobie nog bestaat, ook op de schoolbanken. Een school moet jongeren de kans geven om openlijk respect te tonen voor holebi- en trans personen. Daarom is PAARS, ook vandaag nog, belangrijk.”

*“Kunnen zeggen dat ik niet hetero was: super!”
– Uwi*

Jitske: “Als openlijk lesbische jonge vrouw in de media vind ik het belangrijk om voor LGBT+ op te komen. Op school vormde mijn geaardheid al een deel van mijn identiteit, en ik had het geluk dat dat heel erg aanvaard werd. Omdat we er

openlijk over konden praten, voelde ik me veilig op de plek waar ik zo veel uren spendeerde.”

Uwi: “Ook niet-hetero- en/of transjongeren moeten op school gewoon zichzelf kunnen zijn. Hoewel ik zelf nooit echt in de kast zat, voelde het super om op school te kunnen zeggen dat ik niet hetero was.”

Wat is het belang van de omgeving voor mensen die LGBT+ zijn?

Uwi: “‘Gelukkig zijn’ na je coming-out ligt niet enkel in de handen van de persoon die uit de kast komt, maar ook bij de omgeving. LGBT+-personen kunnen makkelijker aan hun zelfacceptatie werken, als anderen bevestigen dat ze oké zijn zoals ze zijn.”

Jitske: “Uiteindelijk komt alles neer op jezelf, maar het is heel fijn om steun te krijgen van de mensen die je graag ziet. Dat toont dat je geen rariteit bent, maar een persoon die erbij hoort, los van wie je graag ziet, los van gender, los van seksualiteit.”

Senne: “Als mensen die jij graag ziet je aanvaarden, voelt het veiliger om jezelf te zijn. Wan-

neer jongeren het moeilijk hebben met zichzelf te ontdekken of te maken krijgen met holebi- of transfobie, kan steun van de omgeving een meerwaarde hebben.”

Merk je een evolutie in de houding tegenover de LGBT+-gemeenschap?

Uwi: “Media zetten aardig in op de zichtbaarheid van de letters L en G, maar helaas blijft bi zijn sterk onderbelicht. Daardoor blijven hardnekkige vooroordelen overeind. Hetzelfde geldt voor trans zijn. En dan heb ik het nog niet gehad over non-binair zijn, over aseksualiteit en polyamoreus zijn. Hoe meer erover gepraat wordt, hoe beter mensen het begrijpen en hoe positiever ze er tegenover staan. We moeten er dus zeker over blijven praten.”

*“We zijn er nog niet”
– Jitske*

Senne: “Als mensen niet geconfronteerd worden met een mening die verschilt van die van hen, zal er weinig veranderen. Ik geloof in de kracht van dialoog en educatie. Zo kunnen we correcte informatie over gender en seksualiteit bijbrengen.”

Jitske: “Er is veel meer informatie te vinden dan toen ik tiener was, maar we zijn er nog niet. Ik merk nog steeds veel onbegrip en bijna angst voor het onbekende. We moeten het grote publiek eerst bombarderen met informatie, en veel tijd in dialoog steken. Dan zullen er begrip en aanvaarding komen.” ■
www.weljongniethetero.be



Foto Jitske: Jitske Van de Veire. Foto Senne: Fabrice Ojedele. Foto Uwi: Uwi Vanhauwermeiren.

Coming-out in de jeugdbeweging

#scouts #Chiro #KSA #KLJ #ComingOut #StopZeggenIsOke #PraatErover

De lokalen van de plaatselijke scouts, Chiro of KSA zijn voor velen als hun tweede thuis. Toch kan het ook daar een grote stap zijn om je te outen. Gelukkig staan er altijd mensen klaar om je daarbij te helpen, zoals je leiding of je vrienden!

Door Louise Anthonissen & Julie Gedopt

“Na een gênante stilte, volgde een nog gênanter applaus”

“Ik was 15 en besefte dat sommige mopjes niet grappig en zelfs kwetsend waren. Sven, een leider, heeft me doen inzien dat ik ‘stop’ mag zeggen. Toen we samen in groep stonden, ben ik naar voor gestapt en heb gezegd ‘ik ben homo’. Er volgden vijf seconden stilte, heel gênant, daarna begonnen ze, nog gênanter, te applaudisseren. Toch was ik blij, ik vreesde dat ik zou worden gepest of zou moeten stoppen met de scouts.” – Philippe

“Iedereen vermoedde het al”

“We stonden in groep toen de leiding aankondigde dat er iemand iets moest vertellen. Philippe bevestigde wat ik al vermoedde. De volgende vijf seconden bleef het muisstil want je maakt zo iets niet elke dag mee. Ik was een van de eersten die applaudisseerden. Ik wilde respect tonen en een signaal geven dat het helemaal niet uitmaakt.”

“Later hield ik zo veel mogelijk rekening met Philippe. Als het over meisjes ging, vroeg ik hem hoe het zat bij de jongens. Ik voelde ik mij er altijd wat ongemakkelijk bij, maar vond het wel belangrijk.” – Quinten

“We vierden het aan de afwas”

“We stonden met een paar leidsters af te wassen toen een andere leidster – die zelf een vriendin had – plots aan een andere leidster vroeg: ‘Lynn, ik wil het al zo lang weten. Val jij op meisjes?’ We hadden al langer een voor gevoel, maar niemand had het ooit zo expliciet durven vragen. Onze vermoedens bleken te kloppen, en dus hebben we tussen het afwassen door een klein feestje gebouwd om Lynns coming-out te vieren.” – Lori

“Sommigen wilden niet meer met haar in een tent slapen”

“We waren op Chirokamp toen een meisje uit de kast kwam. Enkele meisjes vonden het daarna vervelend om nog bij haar in de tent te slapen. Ik had mezelf toen nog niet geout, maar voelde al langer dat ik ook op meisjes val. Ik ben met haar gaan praten om haar gerust te stellen. En een leidster die het al langer verteld had, heeft met de rest van de groep een constructief gesprek gehad.” – Fien

Anna (45): “Ouders moeten kinderen helpen zichzelf te zijn”

#LeefEnLaatLeven #BeWhoYouAre
#GenderNeutraalOpvoeden

Steeds meer ouders voeden hun kinderen op zonder een onderscheid te maken tussen meisjes of jongens. Anna is een van die ouders. Zij trekt haar overtuiging door in haar werk als opvoedster.

Door Demi Feron

“Een belangrijk onderdeel van het genderneutraal opvoeden is het speelgoed. Als een jongen met een pop wil spelen, is dat oké. Als hij dat niet wil, is dat ook oké. Voor mij kunnen alle kleuren voor jongens en meisjes, en ik let altijd op het gebruik van voornaamwoorden. Ik herinner me een meisje van tien jaar dat me corrigeerde toen ik ‘meisje’ tegen haar zei. In haar ogen had ze geen geslacht. Daar houd ik natuurlijk rekening mee door haar bijvoorbeeld met haar naam aan te spreken.”

Kinderen maken trouwens zelf helemaal geen onderscheid tussen ‘typisch’ speelgoed. “Ik speelde een keer ‘kapsalon’ met mijn klas. We verzorgden de haren van de kinderen en lakten zelfs nagels. Het is dan heel belangrijk om duidelijk te maken dat élk kind mag meedoen. Ook de jongens mochten hun nagels lakken. Dat vonden de kinderen zo leuk. Ze wilden het later nog eens doen.”

Er bestaan nog veel vooroordelen tegenover genderneutraal opvoeden, merkt Anna. “Ik werd vaak vreemd bekeken en niet serieus genomen. Jammer, want in mijn ogen is het belangrijk dat een kind gelukkig is. Of dat nu met een pop of raceauto in de hand is, zolang een kind zichzelf maar kan zijn. Ouders moeten hun kinderen daarin ondersteunen. Maar er is nog veel werk aan de winkel.” ■



Niet alleen voor vrouwen

Always, het merk voor maandverband en tampons, adverteerde zijn product al jaren met het vrouwelijke venussymbool. Dat kan niet, vonden transgendermannen en ze eisten een genderneutrale verpakking. Daarom verwijderde Always het symbool.

CIS, GENDER, TRANS, PAN! — EVH, WATTE?

#BiseksuWatte #SpelenMetWoorden #SelfLove

Als je niet weet waarover je het hebt, kan je beter zwijgen, toch? Daarom vind je hieronder een lijstje van basisbegrippen.

Dan ben je meteen mee.

Door Seppe Frans en Senne Croonen

H	R	R	A	L	R	M	D	L	E	E	U	S	K	E	S	I	B
M	D	E	C	I	N	O	N	C	O	N	F	O	R	M	L	S	Y
Y	S	E	D	O	P	U	N	G	I	W	O	T	H	I	E	R	U
I	H	U	B	N	G	O	R	J	Q	R	R	E	B	P	E	G	I
L	X	Q	E	A	E	Q	V	B	K	B	F	T	R	A	U	Z	N
T	G	P	R	Q	N	G	L	O	P	R	J	R	B	N	S	C	T
L	Z	E	E	Q	V	N	S	P	C	J	L	J	X	S	K	I	E
E	F	V	N	H	U	P	M	N	P	W	E	U	X	E	E	S	R
W	G	M	A	D	C	F	I	I	A	N	J	O	K	K	S	G	S
F	H	X	Y	F	E	Z	S	Q	N	R	N	Y	E	S	O	E	E
W	C	V	M	T	I	R	X	E	F	O	T	W	U	U	M	N	K
E	M	U	S	B	D	O	I	P	N	K	U	X	U	E	O	D	S
L	L	P	F	D	Y	B	A	B	C	E	D	J	P	E	H	E	U
C	D	H	V	R	S	E	I	H	F	L	E	Q	H	L	Z	R	E
H	D	P	F	E	A	N	X	L	E	E	U	S	K	E	S	A	E
L	O	M	L	L	A	T	Z	D	O	W	F	I	R	W	U	P	L
I	D	J	I	I	M	Q	S	Q	E	G	N	E	I	E	D	Y	D
O	J	D	R	N	T	B	G	L	E	S	K	Q	K	T	N	W	B

LGBT+

De term LGBT+ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. De + staat voor alle andere seksuele en genderidentiteiten. Het is dus een overkoepelende term voor de hele gemeenschap.

Homoseksueel

Een homoseksuele man is een man die zich aangetrokken voelt tot andere mannen.

Lesbisch

Een lesbische vrouw is een vrouw die zich aangetrokken voelt tot andere vrouwen.

Biseksueel

Mensen die zowel op mannen als op vrouwen vallen. Dat wil dus zeggen dat ze zowel met mannen als vrouwen seksuele of romantische relaties kunnen aangaan.

Aseksueel

Aseksueel betekent dat je weinig of geen seksuele verlangens voelt. Je kan wel emotioneel aangetrokken zijn tot een persoon maar je hebt geen interesse in seks.

Interseksueel

Bij interseksuele personen vertoont het lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Die zijn ofwel bij de geboorte al zichtbaar ofwel komen ze op latere leeftijd naar boven. Interseksuele heeft dus niets met je emoties of genderidentiteit te maken. (zie ook p.7)

Panoseksueel

Wanneer je verliefd wordt op iemands persoonlijkheid, noemen we dat pansexualiteit. Gender en uiterlijk zijn bij pansexualiteit eerder bijzaak.

Queer

Het is een koepelterm voor alle personen die niet hetero of cisgender zijn. De term werd vroeger gebruikt om mensen in verlegenheid te brengen maar ondertussen is hij uitgegroeid tot een pilaar in de LGBT+-community.

Gender

Je wordt geboren als jongen of meisje. Daardoor begint een proces waarbij ideeën en verwachtingen ontstaan rond mannelijk- en vrouwelijkheid.

Cisgender

Als een persoon zich cisgender voelt, dan komt hun gender overeen met hun genderidentiteit, dus tot welk gender die persoon zich identificeert.

Transgender

Je genderidentiteit komt niet overeen met het geslacht dat je bij geboorte kreeg. Sommige transgenderpersonen ondergaan een transitie, met hormonen en een operatie, om er meer uit te zien als het gender dat ze zich voelen. Anderen drukken zich op andere manieren uit, bv. met kledij. (zie ook p.19)

Non-binair

Wanneer je het gevoel hebt dat je geen man of vrouw bent.

Non-conform

Bij je geboorte krijg je een geslacht toegewezen en word je in een stereotiepe rol geduwd. Jongens dragen bijvoorbeeld blauw, en meisjes roze. Non-conform wil zeggen dat je het daarmee niet eens bent en je je dus niet volgens die stereotypen gedraagt en kleedt.

De perfecte GENDERKOEK

Door Senne Croonen

#EatingGood #FeelingGood #ComfortFood



Dit heb je nodig:

- * 250 gram genderidentiteit
(Hoe voel je jezelf vanbinnen? Mannelijk, vrouwelijk, iets tussenin of iets daarbuiten?)
- * 100 gram romantische aantrekking
(Op wie word jij verliefd? Jongens, meisjes, non-binaire personen, maakt genderidentiteit je niet uit, of gewoonweg op niemand?)
- * 4 eetlepels geslacht
(Je geslacht wordt bij de geboorte vastgelegd op basis van je lichamelijke kenmerken, penis, vagina, lichaamsbehaarings...)
- * 2 dl seksuele aantrekking
(Word je door iemand opgewonden? Of ben je niet seksueel aangetrokken tot anderen?)
- * 5 Klontjes genderexpressie
(Hoe gedraag jij je? Hoe je spreekt, hoe je beweegt, hoe je je kleedt...)
- * Een snufje liefde
(Liefde is het gevoel dat 2 of meer personen elkaar graag zien)
- * 1 bakplaat



Werkwijze:

- 1 Verwarm je hart voor op 37 graden.
- 2 Snijd de romantische aantrekking in kleine blokjes.
- 3 Zeef de genderidentiteit tot er geen twijfels meer inzitten.
- 4 Voeg de romantische aantrekking, een snufje liefde en portie zelfvertrouwen toe.
- 5 Meng het deeg tot je een magisch mengsel hebt dat heerlijk uit je hart zal komen.
- 6 Rol het deeg uit en vorm de lichaampjes van de genderkoek. Vorm het lichaam op een manier waar je jezelf goed bij voelt.
- 7 Leg de genderkoekjes op een bakplaat en steek ze voorzichtig in je hart. Telkens wanneer je er nood aan hebt kan je een genderkoekje uit je hart halen.
- 8 Geniet van je bijzondere genderkoek!



Meer weten over de genderkoek? Neem een kijkje op www.cavaria.be/genderkoek

OMG, DOE IK NIET TE GAY?!

Plezier maken zonder je te moeten afvragen of je niet 'te gay' of 'een beetje raar' overkomt, dat kan zo'n deugd doen. Bij Min19 online en in het echt.

Op min19.be vind je andere jongeren in jouw buurt, kan je chatten, je verhalen en ervaringen delen op het forum... Maak een account aan via e-ID, en je bent mee. Helemaal safe.

Min19 organiseert activiteiten in heel Vlaanderen en Brussel. De ene keer doen ze een stadsspel, dan weer gaan ze naar een pretpark, naar de Pride of ze houden een filmnamiddag. In het voor- en najaar organiseren ze een weekend en in de zomer kan je mee op het Min19-zomerkamp.

Ben je tussen de 13 en 19 jaar en ben je homo, lesbisch, bi, panseksueel, transgender... of twijfel je nog over je geaardheid of over je gevoelens, neem dan zeker een kijkje op de website!

www.min19.be, ook op Facebook [min19@weljongniethetero.be](https://www.facebook.com/min19@weljongniethetero.be)



ALLE GENDERROLLEN OVERBOORD!

Sommige beroepen zijn onlosmakelijk verbonden aan een bepaald gender. Stereotypen, noemen we dat. Wij gingen op zoek naar enkele personen die dat genderrollenpatroon verbreken. Meer getuigenissen vind je op www.paars.today!

“Ik val nog altijd op in die grote groep mannen

#WegMetStereotypen #GenderRollen #ArmyGirl

Tijdens de week is ze te vinden in de aula's van de UGent, maar om de zoveel tijd ruilt ze haar rokjes, kledjes en kleurrijke sneakers om voor camouflagekle(u)ren en combatboots. Valerie is 21 en is al twee jaar in opleiding om arts te worden bij het leger.

Door Louise Anthonissen

“Ik heb altijd al iets anders dan anders willen doen, iets avontuurlijks. Toen ik ontdekte dat ik mijn opleiding geneeskunde kon combineren met een militaire job, was dat dus het ideale scenario. Zo gezegd, zo gedaan: toen ik aan mijn derde jaar begon, ging ik in dienst bij Defensie.

Ik ben een gewone student op kot, maar daarnaast ben ik onderluitenant. Een paar weekends per jaar volg ik extra lessen als voorbereiding op mijn job bij Defensie later. Tijdens de zomer ga

“Het is helemaal niet waar dat vrouwen bij het leger allemaal een mannelijk kantje hebben!”

ik twee weken op militair kamp en doe ik twee weken stage in het militair hospitaal. Zo nu en dan loop ik mee met parades of moet ik examens afleggen aan de Koninklijke Militaire School.

Ik geef er wel wat van mijn vrije tijd voor op, maar mijn studie heeft ook veel voordelen: ik leid hetzelfde leven als mijn vriendinnen, maar tegelijk heb ik een vast inkomen. Ik zou geen student meer willen zijn zonder militair te zijn!”

Mannenwereld

“Het vooroordeel dat de militaire wereld een echte mannen-

wereld is, klopt gedeeltelijk. Ik val als vrouw nog altijd op in die grote groep mannen. Maar daar komt stilaan verandering in, zeker op de medische dienst. En het valt ook op dat iedereen met veel respect en voorzichtigheid met ons omgaat. Vervelende opmerkingen of situaties heb ik nog niet vaak meegemaakt.

Bij de fysieke proeven die ik moet doen is er wel een verschil tussen de twee geslachten. De eisen worden aangepast – net zoals bij looptesten op de middelbare school – en daar moeten wij als vrouwen dus wel minder presteren. Bij gevechtsfuncties is dat niet zo. Een vrouw die paracommando wil worden moet even snel kunnen lopen als een man.

En nog een vooroordeel dat ik wil ontcrachten: het is helemaal niet waar dat vrouwen bij het leger allemaal een mannelijk kantje hebben!”

What's next?

“Dat ik nu in opleiding ben bij Defensie, betekent ook dat mijn plannen voor de komende jaren al vast liggen. Na mijn opleiding geneeskunde zal ik luitenant worden en na mijn specialisatie zal ik anderhalf keer zo lang als dat Defensie mij nu heeft betaald – in mijn geval dus zo'n zes jaar – blijven werken in functie van het Belgisch leger. Ik zal dan deeltijds in de kazerne werken en deeltijds in een gewoon ziekenhuis, want als arts moet ik natuurlijk ook wel mijn niet-militaire skills onderhouden.

Een of twee keer per jaar zal ik mee naar het buitenland gaan om daar steun te bieden aan afdelingen van Defensie. Dat zijn niet altijd oorlogssituaties, het kunnen ook trainingsmissies zijn. Belgische militairen moeten in het buitenland altijd dezelfde medische zorgen krijgen die ze hier in België zouden krijgen en het is mijn taak om daarvoor te zorgen.”



“Soms vraag ik me af waarom ouders voor mij kiezen

#AllesBehalveStereotiep #OnthaalVader #Hetero

Wie in de omgeving van Lier een onthaalmoeder zoekt, komt misschien bij... Harald terecht. Hij is onthaalvader en geen onthaalmoeder zoals in de meeste gevallen.

Door Julie Gedopt

Genderneutraal plassen

Alle nieuwe kantoorgebouwen moeten voortaan een genderneutraal toilet hebben. Ook de NMBS zal vanaf deze zomer, in alle treinstations voorzien in genderneutrale toiletten. In scholen zijn ze nog niet verplicht.

“Mijn vrouw is nachtverpleegster en ik draaide nachturen bij Het Laatste Nieuws. Met drie jonge kinderen viel dat niet meer te combineren.” Harald ging dus op zoek naar een alternatief.

“Ik weet niet direct waarom ik onthaalvader ben geworden, misschien omdat ik zo lang in de Chiro heb gezeten. En 40 worden, het doet wat met een mens.”

Nagels lakken

“In België zijn we maar met 400 onthaalvaders in totaal, een echte minderheid. Lastig heb ik het er niet mee, tenzij op grote evenementen met alle onthaalmoeders en -vaders. Dan voel ik me echt niet op m'n plek. Alle activiteiten zijn gericht op vrouwen, zoals maquillagestandjes, nagels lakken...”

Waarom ik?

“Deze week is het exact 10 jaar geleden dat ik ben begonnen. Mijn eerste dag startte ik met een 3 maanden oude baby die praktisch geen

Nederlands verstond.” Dat was het begin van Harald zijn carrière als onthaalvader.

“Alles gaat nu veel vlotter, de omgang met de kindjes maar ook met de ouders. Soms vraag ik me af waarom ouders voor mij kiezen. Ik heb een keer een lesbisch koppel over de vloer gehad die hun dochtertje naar mij brachten, zodat ze ook een mannelijke figuur in haar dagelijkse omgang had.”

Roeping

“Nooit heb ik problemen of commentaar ervaren, van in het begin kreeg ik heel positieve reacties. Onthaalpapa was nooit mijn roeping. Toch is het een beroep dat niet voor iedereen is weggelegd. En dat is een zeer belangrijke factor om een goede onthaalpapa te zijn.”



Omdat Hanne non-binair is, wordt er gebruik gemaakt van de voornaamwoorden hen en hun. Je zal dus niet lezen "ze werd geboren in 1988", maar wel "hen werd geboren in 1988". Ook niet "ze maakte op haar 29ste bekend dat ze intersekse is", maar wel "hen maakte op hun 29ste bekend dat hen intersekse is". Maar geen zorgen, je went er snel aan!



"Be who you are. Love yourself!"

#Intersekse #NonBinair #LoveYourself

Hanne Gaby Odiele (32) maakte drie jaar geleden bekend dat hen intersekse is. Zo werd hen naast model ook rolmodel.

Door Louise Anthonissen

Geboren worden als intersekse persoon, wat betekent dat juist?

"Ik ben geboren met geslachtskenmerken die niet echt passen binnen de typische beschrijving van mannelijk of vrouwelijk. Er wordt vaak gedacht dat intersekse personen tussen de twee geslachten in zitten, maar dat is een misvatting. We vallen buiten de klassieke binaire wereld. Onder mekaar zeggen we soms dat we're born too cute to be binary." (lacht)

Je bent ook non-binair, maar dat is niet hetzelfde als intersekse?

"Nee inderdaad, terwijl intersekse over geslacht gaat, gaat non-binariteit over gender, over hoe je jezelf identificeert. Wie intersekse is, is niet altijd non-binair, want hoe je je voelt, is voor iedereen anders. Ik heb gekozen om als non-binair door het leven te gaan, omdat mijn eigen lichaam van me afgenomen is. Ik werd als

kind geopereerd, zonder dat ik daar zelf mee ingestemd had. Door nu zelf mijn genderidentiteit te bepalen, kan ik een stukje van mijn lichaam terugnemen."

"Het gaat over een persoon en over hoe die persoon zichzelf naar buiten wil brengen."

Je werd geopereerd zonder dat je zelf toestemming had gegeven?

"Ja, ik was nog heel jong en was niet op de hoogte toen ik geopereerd werd. Daar heb ik zowel fysiek als psychisch blijvende letsels aan overgehouden. Ik wil er tegen vechten dat die operaties nog steeds gebeuren zonder dat kinderen er zelf mee instemmen. Dat is een van de hoofdredenen waarom ik mezelf geout heb als intersekse. We leven nog altijd in een binaire wereld, waarin we ons vanaf onze geboorte meteen in de hokjes van man of vrouw moeten plaatsen, maar we moeten ons daarvan losmaken. Het gaat niet over het geslacht, maar

over een mens, over een persoon en over hoe die persoon zichzelf naar buiten wil brengen."

Volgens de cijfers van Intersekse Vlaanderen zou zo'n 1,7% van de bevolking geboren worden met intersekse conditie. Hoe komt het dat de term nog zo onbekend is?

"Er bestaat nog veel schaamte over. Je ziet het vaak niet aan ons dat we intersekse zijn, dus we houden het voor onszelf. Daarnaast leeft er veel angst, zoals de angst om niet verliefd te kunnen worden bijvoorbeeld, en dat is heel jammer. Maar sinds ik naar buiten gekomen ben als intersekse voel ik mij vooral heel erg opgelucht."

"Sinds ik naar buiten gekomen ben als intersekse voel ik mij vooral heel erg opgelucht."

Voor ik er publiek mee naar buiten kwam, heb ik het eerst één voor één aan mijn vrienden verteld. Ook van hen hadden er velen nog nooit

van intersekse gehoord, maar het liep allemaal heel goed. Ik ben er ondertussen erg trots op, I'm born like this.

Dat is ook wat ik wil meegeven aan jongeren die geboren zijn als intersekse. Uiteindelijk is het maar een klein deeltje van jezelf, en ikzelf vind het geweldig. En er zijn altijd mensen die je heel graag zullen zien. Be who you are. Love yourself." ■

Hanne Gaby Odiele

- * Werd geboren in 1988 in Kortrijk
- * Woont en werkt als model in New York
- * Stond onder andere al op de covers van Elle & Vogue
- * Trouwde in 2016 met de Amerikaanse dj John Swiatek
- * Maakte in 2017 bekend dat hen geboren werd als intersekse persoon en is non-binair

Foto: Dominique Models Agency. Fotografie: Ralfagram. Styling: Geoffrey Masure. Make-up: Sebastine Pepler.

HOMO-ZOON



Trotse ouders van...

Ik heb een zoon die homo is. Zijn vader en ik hebben niks tegen homo's, en toen onze eigen zoon zo bleek te zijn, was dat voor ons geen probleem.

In tegenstelling tot de zoon zelf, die het er moeilijk mee had. Hij zou nooit aan een goed lief geraken dacht hij, want hij was de enige homo op de hele wereld. En het idee dat er ook maar één iemand op school hem met zijn homo-zijn zou uitleggen, was voor hem ondraaglijk.

Waarom heeft zoonlief ongelukkig vijf jaar in de kast gezeten? Waren we als ouders wel écht zo ruimdenkend als we zelf dachten? Wat hadden we anders kunnen doen? Om te beginnen het woord 'janet' vermijden, dat ook wij onbewust te pas en te onpas gebruikten. Ik zou boekjes voorlezen met verhalen over gezinnen met 'twee mama's' en 'twee papa's'. Kleine heterootjes

zien dan dat er nog een andere relatievorm bestaat dan een prins die met een prinses trouwt. En kleine homootjes geraken later niet in stress, als ze vaststellen dat ze niet op prinsessen vallen.

PAARS bestond nog niet toen de zoon in het middelbaar zat. Ik denk wel eens: wat zou het effect van zo'n campagne op hem geweest zijn? Een campagne waarbij steun en solidariteit getoond wordt aan LGBT+-jongeren en het LGBT+-thema bespreekbaar wordt?

Met de zoon is het uiteindelijk goed gekomen; hij heeft al zes jaar een vast lief.

— Petra, voorzitter Trotse Ouders
www.trotseouders.be

Bi of pan, maakt het uit?

#Bi #Pan #RegenbooghuisLimburg #OutandProud #Labels



Ben jij mee met het verschil tussen bi en pan? Timo (25) van het Regenbooghuis in Limburg zegt dat het niet nodig is dat te begrijpen. "Je bent je eigen definitie."

Door Belén Zárate Garay

"Bi" staat voor 'binair': je valt op mannen en vrouwen", vertelt Elke (26), ook vrijwilliger in het Regenbooghuis. "Pan" is Oudgrieks voor 'alles'. Je kan je dan tot alle genderidentiteiten aangetrokken voelen, ook tot trans personen. Bisexualiteit is dus een koepelterm, en pansexualiteit is een vertakking ervan."

"Natuurlijk is er een verschil tussen de twee", zegt Timo. "Ik zou mezelf bijvoorbeeld wel met het specifiekere pan kunnen identificeren, maar bi is voldoende."

Elke knikt. "Ik twijfelde eeuwig of ik bi was. Zo'n 'juist' label kan je een houvast geven als je nog wat verward bent, maar mettertijd leer je het weer loslaten."

"We willen scholieren niet met termen overspoelen"

Vorming

Het Regenbooghuis geeft ook vormingen op scholen. "In twee lesuren proberen we zo helder mogelijk iets bij te brengen. We trekken bewust vanuit de voorkennis van de

scholieren. De LGBT+-gemeenschap is immers groot, en we willen de scholieren niet met allerlei termen overspoelen."

Timo onderstreept dat sommigen nog maar net met LGBT+ in contact komen. "Binair denken domineert nog steeds", voegt Elke toe. "Velen hebben al moeite met bi. Als je daar dan nog pan aan toevoegt en meerdere genderidentiteiten betreft, wordt het voor sommigen te veel en nemen ze uiteindelijk niets mee van de vorming. Dus houden we het eenvoudig als dat nodig is."

Out and proud

Elke heeft al vaker gemerkt dat mensen verkrampt als het over LGBT+-thema's gaat. "Toen ik opvoedster was, kwam iemand uit de kast als trans. Collega's drongen erop aan daar niet over te praten omdat het iets 'vreemds' was. Ik was daartegen, maar protest van een jong ding als ik namen ze niet aan. Van het Regenbooghuis Hasselt kreeg ik een stapel info over binair denken die ik bij de volgende vergadering van de leefgroep op tafel gooide. 'Hier is alle info, informeer je', zei ik."

Nu helpt Elke zelf anderen. "Toen ik zelf nog twijfelde over mijn seksualiteit, werd ik hier in het Regenbooghuis omringd met mensen die out and proud zijn. Dat hielp enorm. Ik informeer nu anderen en probeer zo veel mogelijk terug te geven van wat ik hier gekregen heb."

Ja &of!

Door Milan Baeyens

Leuven. Wekelijkse activiteiten. Holebi. Jonger dan 30. Vereniging &of brengt dat allemaal samen. &of is een vereniging in Leuven, gefocust op holebi-jongeren en activiteiten. Dat gaat van vormingen over coming-out en seksualiteit, tot ontspannende activiteiten zoals bowlen of schaatsen. &of is dé vereniging om nieuwe mensen te leren kennen. Nieuwkomers hoeven geen drempelrees te hebben, want tijdens een instapmoment kunnen ze alvast wennen.

www.enof.be – onthaal@enof.be

HOERA! 25 JAAR HET ROZE HUIS!

#25JaarHetRozeHuis #HappyBirthday #SafeHaven

Dag Het Roze Huis,

Eerst en vooral wil ik jullie graag een fijne 25ste verjaardag toewensen! Jullie hebben in die periode al goed gevochten voor onze rechten en een mooie strijd geleverd om de LGBT+-gemeenschap een plek te geven waar ze terecht kon. Daar mogen jullie alvast enorm trots op zijn. Hopelijk mogen daar nog minstens 25 jaar bij komen, zodat de wereld inclusiever wordt en onze gemeenschap nog groter en sterker.

Ten tweede wil ik jullie graag bedanken voor wat jullie voor mij persoonlijk gedaan hebben. Jullie gaven me een plaats binnen jullie onthaalwerking, waar ik mijn levensdoel al een beetje in vervulling kan zien gaan, namelijk de wereld een beetje mooier maken – al is het maar door een aantal mensen te kunnen helpen, door naar hen te luisteren en/of te helpen zoeken naar oplossingen. Ook de kansen die ik krijg om in o.a. jullie huis of op evenementen als T-day vormingen te geven rond genderinclusieve taal en non-binairiteit betekenen enorm veel voor mij. Jullie gaven mij daarmee een platform om mezelf nog meer te ontplooiën. Bedankt!



Foto: Tom Van Laethem

– Anke Truyers, werkt bij Gender-spectrum Antwerpen

OP JE GEMAK DANKZIJ HET REGENBOOGCHARTER

36 West-Vlaamse gemeenten ondertekenden al het regenboogcharter van Rebus, het West-Vlaamse regenbooghuis. Daarmee engageren ze zich erop toe te zien dat iedereen zich veilig en aanvaard voelt.

Door Julie Gedopt

In het charter staan zes doelstellingen:

- 1 We maken de burgers bewustere en informeren
- 2 We verzamelen kennis en omringen ons met experts
- 3 We ondersteunen en versterken holebi- en trans*personen in onze gemeente/stad
- 4 We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze stad
- 5 We hebben aandacht voor holebi- en trans*personen in ons aanbod en in onze beeldvorming
- 6 We hebben elkaar nodig, we doen dit samen

Rebus is een netwerk van verenigingen in West-Vlaanderen dat ondersteuning biedt voor scholen, verenigingen en gemeenten.

Torhoutsesteenweg 123, 8400 Oostende
059 43 96 17 – 0499 63 36 47 – info@rebuswvl.be

PAARS: TEKEN VAN SOLIDARITEIT EN VERDRAAGZAAMHEID

#Regenbooggang #SamenSterk #PAARS2019

De campagne PAARS ligt leerkracht Julie Van Gerven van het Gentse Atheneum Voskenslaan nauw aan het hart. "Het is een open project waarin jongeren solidair zijn met elkaar en er een veilig klimaat gecreëerd wordt voor de LGBT+-community."

Door Manon Van Hauwaert

Van Gerven geeft al acht jaar les in niet-confessionele zedenleer. Binnen de lessen is er ruimte voor verschillende aspecten van identiteit. "De PAARS-campagne past perfect binnen alle lessen levensbeschouwing. Ik haalde het thema al aan voor ik PAARS kende."

"Door paars te dragen creëren we een veilig klimaat voor de LGBT+ community"

Genderkoekje

De lerares gebruikt het genderkoekje (zie p. 5), een visuele manier om alle aspecten van identiteit te bespreken. "Ik maak mijn leerlingen vooral duidelijk dat identiteit varieert en dat iemand zich niet op een bepaalde manier moet gedragen omdat hij of zij gay is."

Van regenboogijsjes tot regenbooggang

Alle leerkrachten levensbeschouwing werkten samen om het onderwerp LGBT+ be-

spreikbaar te maken. Zo wisten de kinderen wat er op PAARS-dag op het programma stond. "We hebben regenboogijsjes verkocht tijdens de speeltijden. Met de opbrengst kochten we paarse doeken om onze mascotte, de vos, aan te kleden. De gangen waren versierd met posters en leerlingen deelden bandjes en plaktatoos uit. Op het einde van de dag hadden we een PAARSE school. Tof!"

De campagne heeft een permanente stempel gedrukt: een 'regenbooggang'. Een regenboog siert de muur van de gang van de levensbeschouwelijke vakken. Op die manier is het gedurende het volledige jaar een beetje PAARS-dag.



Foto: Julie Van Gerven

3x toffe spots in Brussel

België is een van de meest LGBT+-vriendelijke landen ter wereld, niet verwonderlijk dus dat de hoofdstad veel leuke plekje's te bieden heeft. Van het Regenbooghuis, tot gave cafés en clubs, je vindt het allemaal in Brussel.

Door Annelies Tolenaar

Het RainbowHouse

Kolenmarkt 42, 2000 Brussel

Het RainbowHouse is zowel een informatiepunt als een ontmoetingsplek in Brussel. In samenwerking met Brusselse verenigingen worden er allerlei activiteiten georganiseerd waaronder festivals en filmscreenings.



Streetart door Tikkou en König

Lollepotstraat, 2000 Brussel

De prachtige muurschilderingen in de Lollepotstraat werden gemaakt voor het Pride Festival 2015. Het project 'Out in the street' kwam tot stand door de samenwerking tussen het Regenbooghuis, de Stad Brussel, de vzw Urbana, het HuisvandeMens en de Ancienne Belgique.



Kolenmarkt

Kolenmarkt, 2000 Brussel

Eten, een drankje doen, dansen, winkelen... Het kan allemaal in de 'Rainbow-village' aan de Kolenmarkt pal in het centrum van de stad. Loop zeker eens binnen in café Le Fontaines of een van de vele andere leuke bars in de buurt.



Coming-in

De meeste mensen zijn redelijk bekend met de coming-out maar uit de kast komen betekent meer dan alleen dat. Je doet ook een intrede in de lgbt+-community.

"Tussen mijn mensen, op mijn plek"

"Ik was 17, boos op mijn ouders en zei: 'Ik ben met een jongen aan het chatten, ik ben homo.'" Dat was de coming-out van Sfiso (22). Zijn coming-in was een tijd van verwondering en vernieuwing.

Door Thabo Xulu

"Op de Pride kwam ik de eerste keer met de community in contact. Ik herinner me nog het wauw!-gevoel: 'Ik zit hier tussen mijn mensen, op mijn plek.' Het was ook op seksueel vlak een oog-openende tijd. De lijn tussen het seksuele en het vriendschappelijke was bijna niet-bestaand."

"Ik veranderde mijn naam"

Fre (24) postte op Facebook dat hij biseksueel is.

Door Silke Haentjens

"Ik zat voor mijn coming-out al in de community. Ik ging in Gent naar Verkeerd Geparkeerd, een vereniging door en voor holebi's tussen 19 en 30 jaar. De mensen daar hebben mij enorm geholpen. Er is veel veranderd sinds mijn coming-out. Ik omarm mijn vrouwelijke kantjes, ik draag graag make-up en hakken, al durf ik nog niet zo over straat lopen. Maar ik durf wel openlijk meer mezelf zijn. En ik heb mijn naam veranderd van Frederik naar Fre, omdat dat meer genderneutraal klinkt."

"Veel mensen zijn bifobisch"

Thomas (19) zit al even in de community, maar had niet alleen positieve ervaringen.

Door Mathilda Jack

"Veel mensen beseffen niet hoe bifobisch ze zijn. Niet enkel hetero's, ook leden van de gay community zelf. Sommige homoseksuele mannen denken dat bi zijn gemakkelijker is. Dat is absoluut niet zo. Mijn vrienden uit de community forceerden me om uit te komen, maar ik was er toen niet klaar voor."

"Zolang er liefde is"

Julie (20) is panseksueel en voelt zich daar super bij.

Door Martha Van den Eede

"Soms kijken wat oudere mensen ons na en fluisteren 'Waren dat nu twee meisjes?'. Maar als ik mensen leer kennen die zich ook identificeren als 'niet-hetero' is er precies al een soort band. Het gevoel is moeilijk uit te leggen, maar het lijkt net familie. We weten dat mensen vroeger hebben gevochten en geleden om te kunnen zijn wie ze zijn, daarom heerst er nu zo'n gemeenschapsgevoel."

Het is geweldig om in een community te zitten die je niet veroordeelt om wie je bent of om hoe je je identificeert. Dat doet er sowieso niet toe, zolang er maar liefde is."

WETTEN, REGELS EN RECHTEN, HOE KIJKT DE WERELD NAAR LGBT+?

#PositiefEnNegatief #HomoHuwelijk #Wereldwijd

In sommige landen zijn LGBT+-personen vrij te doen en te laten wat ze willen, in andere landen worden ze vogelvrij verklaard en wordt er soms letterlijk jacht op gemaakt. In 72 landen is homoseksualiteit nog steeds strafbaar. Deze kaart toont enkele tragische voorbeelden en succesverhalen wat LGBT+-rechten betreft. Meer info over LGBT+-rechten wereldwijd vind je bij ILGA*.

Door Anne de Nijs



Lesbische premier

11/06/2010: het **IJslandse** parlement maakt het huwelijk genderneutraal. Op 27 juni 2010 was het homohuwelijk gelegaliseerd en trouwde premier Jóhanna Sigurðardóttir met haar vriendin. Ze was de eerste regeringsleider die trouwde met iemand van hetzelfde geslacht.



Wat zegt het volk?

22/05/2015: **Ierland** houdt als eerste land een referendum over het homohuwelijk. 62% van de Ieren was voor een grondwetswijziging ten voordele van het homohuwelijk. Op 16 november 2015 werd het homohuwelijk gelegaliseerd.

LGBT+-land

Als de hele LGBT+-community een land was, zou dat land het vierde grootste bbp* ter wereld hebben. Met een bbp van 4,6 biljoen Amerikaanse dollar moet ze alleen de VS, China en Japan laten voorgaan. België volgt op ruime afstand met een bbp van net geen half biljoen.

*bbp (bruto binnenlands product: de totale geldwaarde van alle goederen en diensten in een land)

De eerste wereldwijd

01/04/2001: **Nederland** stelt het huwelijk open voor personen van hetzelfde geslacht. Dat doet het als eerste land ter wereld. Voor het eerst kunnen holebi's ergens officieel trouwen! Er is geen apart homohuwelijk, het burgerlijk huwelijk is er nu voor iedereen.

Zilver voor België

2019: ILGA-Europe* rangschikt **België** op een na beste land (na Malta) voor LGBT+-rechten in Europa. Toch is er ook hier nog heel wat werk aan de winkel, vooral in Brussel. Als voornaamste redenen hiervoor worden gegeven: sociale achterstand, religie en een meer uitgesproken machocultuur.



Niks in de wet

Er staat niks over LGBT+ in de **Egyptische** wet. Toch kan je er tot 17 jaar cel voor krijgen. In 2013 vond 95% van de Egyptenaren dat homoseksualiteit niet geaccepteerd moet worden. Ook kan je als LGBT+-toerist geweigerd of het land uitgezet worden.

Veto van de president

26/01/2006: In **Tsjechië** wordt het geregistreerd partnerschap voor holebi's goedgekeurd. President Václav Klaus houdt toch de wet tegen met een veto. Op 15 maart 2006 wordt dat veto herroepen en mag het partnerschap toch. Ondertussen mogen holebi's ook kinderen adopteren.



Marteling en moord

Vanaf 2017: In **Tsjetstjeenië** worden homo's opgepakt en gemarteld. In 2017 zijn minstens 100 mannen meegenomen. Verschillende van hen zijn omgekomen. In 2018 voerde de Tsjetstjeense overheid een nieuwe campagne om homo's op te pakken. Rusland weigert die campagne te onderzoeken.



Eerste in Azië

17/05/2019: **Taiwan** legaliseert als eerste Aziatische land het homohuwelijk. Wel mogen alleen koppels trouwen als beide partners de nationaliteit hebben van een land waar het homohuwelijk is toegestaan. Adoptie is nog niet mogelijk.



Steniging

03/04/2019: In **Brunei** krijgen homo's de doodstraf door middel van steniging. Die wet voert sultan Bolkiah in met de sharia, de strenge islamitische wetgeving, als inspiratiebron. Wereldwijd is er protest, onder meer van bekendheden als George Clooney, Elton John en Ellen DeGeneres.



Naar het WK voetbal, of niet?

In **Qatar** is het niet duidelijk welke straf je voor homoseksualiteit kan krijgen, maar er zijn gevallen bekend waarbij iemand er levenslang voor is opgesloten. In 2022 vindt het WK voetbal er plaats, en veel homoseksuele fans zijn bang voor consequenties als ze naar het land reizen.



Niet-grondwettelijk

01/12/2005: in **Zuid-Afrika** oordeelt de rechtbank dat het homohuwelijk toegestaan moet worden. In de grondwet staat namelijk dat er niet gediscrimineerd mag worden op basis van seksuele geaardheid. Zuid-Afrika legaliseerde het homohuwelijk op 30 november 2006 als vijfde land ter wereld en eerste Afrikaanse land.



*ILGA: de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. www.ilga.org

“IK WORD VAAK NIET SERIEUS GENOMEN”

Jacoba (25) is niet geïnteresseerd in seks

#Ace #Onzichtbaar #SexEducation #Representatie #Queer

“Als ik eerder had geweten wat asexualiteit is, had ik mezelf nooit voorgehouden dat ik een relatie moest hebben. Ik voel me soms schuldig tegenover vorige partners, alsof ik hun tijd heb verspild of hen heb voorgelogen.” **Jacoba is asexueel.**

Door Belén Zárate Garay

“Ik beschrijf asexualiteit als een gebrek aan seksuele aantrekkingskracht. Als hetero voel je geen seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht, als homo niet voor het tegenovergestelde geslacht. Die gevoelens heb ik ook, maar dan tegenover iedereen.”

Voor ik wist wat asexualiteit was dacht ik dat iedereen zich door een fase moest worstelen waar ze verliefdheid forceren. Ik dacht dat ik gewoon harder moest proberen.”

Negatieve reacties

Toen Jacoba 19 was, hoorde ze voor het eerst over asexualiteit. “Dat is best laat,

maar er werd in het middelbaar alleen maar gefocust op relaties of veilige seks en nooit op wanneer je helemaal geen seks wil. Laat staan op asexualiteit.”

Jacoba wist lange tijd niet hoe ze ermee moest omgaan dat ze geen seksuele aantrekkingskracht ervaart. “Ik dacht eerst dat ik bi was omdat ik naar iedereen met dezelfde gevoelens keek, of beter zonder gevoelens.

Toen ik me outte als asexueel of ace kreeg ik vooral negatieve reacties. Mensen zeiden dat ik niet kon weten dat ik ace was tenzij ik “het” had geprobeerd en dat ik van mijn toekomstige vriend niet

“Representatie is zo belangrijk”

kon verwachten dat hij seks voor me opgaf. Maar ik ben gelukkig met hoe de dingen zijn, dat is voor velen moeilijk te begrijpen.

Zelfs geeks hebben seks

Ik moet mij nog altijd verantwoordelijk maken. Ik word vaak niet serieus genomen als ik zeg dat ik ace ben, maar hoe kan dat ook anders? Het is echt moeilijk om iets te begrijpen waar je nooit mee in contact komt, daarom zijn er meer voorbeelden nodig.

Seks is zo normaal in het dagelijks leven dat zelfs een geek als Sheldon Cooper uit ‘The Big Bang Theory’ seks heeft. Ik was zo blij toen er een asexueel in de Netflixserie ‘Sex Education’ voorkwam. Representatie is zo belangrijk, mensen zouden asexualiteit dan veel beter kunnen begrijpen.”



“Leren lopen op stiletto's was een hele opgave”

#HogeHakken #MisterGayBelgium #ComfortOverFashion

Wie aan hoge hakken bij mannen denkt, associeert dat vaak met drag. Joren Houtevels, finalist Mister Gay Belgium 2020 bewijst het tegendeel. Hij combineert hakken met hoodies, T-shirts, jeansbroeken. En die beschouwt iedereen als kledij voor mannen, toch? Door Jana Huysmans

“Mensen kijken vaak vreemd op als ik op hakken over straat loop. Ik snap dat wel, ik ben zelf al 1,86 meter. Met hakken is dat dus 2 meter waardoor ik sowieso harder opval. In het begin was het moeilijk om de blikken te negeren, maar nu wil ik dat mensen ernaar kijken en ermee geconfronteerd worden. Mannen op hakken of mannen met make-up zijn er. Mensen moeten daar maar aan wennen.”

Comfort over fashion

“Alle begin is moeilijk, zeggen ze. Zo was dat voor mij ook toen ik op hakken moest leren wandelen. Zeker in het kasseirijke Leuven is dat een hele opgave. Daarom ben ik overgegaan van stiletto's naar een iets dikkere hak, zoals botjes. Ik kan er makkelijk een hele dag op rondlopen zonder er pijnlijke voeten aan over te houden. Zo comfortabel zitten ze!”

Geen dagelijkse routine

“Mijn hakken horen niet bij mijn alledaagse outfit. Ik draag ze vooral als ik uitga. Ik durf ze ook weleens doorheen de dag naar school aan te doen. Dan sta ik op en denk: ‘Ja, vandaag draag ik ze nog eens.’ En dat doe ik dan ook vol trots.”



“Ik verblind de buschauffeur met mijn highlighter”

#Mua #BeautyKing #MannenDragenOokMakeup #Homo

Iedereen verliefd!

Ook mensen met het syndroom van Down kunnen op personen van hetzelfde geslacht verliefd worden. Zo vertelde Peter van het tv-programma Down The Road dat hij een boontje heeft voor Dieter Coppens.

Steeds meer mannen dragen make-up. Beautymerken spelen handig daarop in en brengen sinds enkele jaren make-uplijnen voor mannen uit. Jari kent ze allemaal. Hij ontpopte zich van een natural beauty tot een ware beauty king.

Door Jana Huysmans

“Natuurlijk was ik zenuwachtig toen ik de eerste keer make-up probeerde. Wie zou dat niet zijn? Ik jatte stiekem de make-up van mijn mama en bekeek make-up tutorials op YouTube. ‘How to get a sugar daddy makeup tutorial’ van Jeffrey Star is er zo een, al ging ik toen nog niet zo extreem. Ik begon subtiel: een beetje concealer, wenkbrauwgel en klaar. Later kwamen daar lipgloss, highlighter, glitter in mijn ooghoeken, enzovoort bij. Het heeft een poos geduurd voor ik er echt de straat mee op trok, maar nu verblind ik de buschauffeur met mijn highlighter.”

Samen sterk

“Make-up kopen is een ander verhaal. Meestal ga ik voor de veilige optie: online bestellen en thuis laten leveren. In de winkel kijken mensen

nogal eens raar als ik aan de make-upafdeling sta. Met een vriendin shoppen durf ik dan weer wel. Ik denk dat het gewoon fijn is om iemand aan je zij te hebben omdat je dan het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat.”

“Make-up is iets universeels, voor alle leeftijden, kleuren en dus ook geslachten”

Doe waar je je goed bij voelt

“Mensen denken dat jezelf opmaken vrouwelijk is, omdat de maatschappij dat heeft opgelegd. Maar het is iets universeels, voor alle leeftijden, kleuren en dus ook geslachten.

Kleding dragen we al zo lang, en daarin willen we ons goed voelen. Ik beschouw mijn make-up als een kledingstuk. Als ik make-up draag, zit die dan op jouw huid? Nee. Het enige wat mijn highlighter doet, is blinken. En als dat iemand stoort, moet die maar de andere kant op kijken of een zonnebril dragen.”



“Mijn ouders zijn ook maar doodnormale mensen



Nora (21) groeide op met twee moeders

#Familie #SameSexParents #ComingOut

‘Een gezin bestaat uit moeder, vader en de kinderen’, hoor je weleens. Maar voor een gezin bestaat geen ingrediëntenlijst. Wat als je enkel een moeder of vader hebt? Of twee moeders, zoals Nora? Haar ouders zijn al 30 jaar samen en Nora weet niet beter dan dat ze een gezin zijn.

Door Annelies Tolenaar

“Toen ik heel jong was, had ik niet het gevoel dat mensen anders naar mijn ouders keken. Ik was me er simpelweg niet van bewust dat mijn ouders anders waren dan die van de meeste mensen. Maar op een gegeven moment merkte ik dat iedereen ‘gewoon’ een vader en een moeder heeft en ik niet, en dat was wel een beetje gek. Ik heb daar zelf nooit mijn vraagtekens bij gezet maar anderen wel heel erg.”

“OMG, ik wil jouw ouders echt ontmoeten”

Onhandige reacties

“Toen ik ongeveer 10 jaar oud was, reageerden klasgenootjes vaak met ‘huh wacht even, wat zeg je nou?’ of met heel veel ongelooft en dan zeiden ze ‘dat is een leugen’ of ‘weet je dat zeker?’. Ja, ik weet zeker dat mijn ouders twee vrouwen zijn want ik woon met ze samen.”

Nog altijd krijgt Nora onhandige reacties die soms negatief binnenkomen, al zijn ze niet per se zo bedoeld. “‘Oh, ik ken niemand die dat heeft’, met een toon alsof het een ziekte is. Ik krijg ook heel persoonlijke vragen terwijl ik degene die ze stelt soms pas net ken. ‘OMG, ik wil jouw ouders echt ontmoeten.’ Dan denk ik: ‘Waarom? Ik wil jouw ouders toch ook niet ontmoeten?’ Mijn ouders zijn ook maar twee doodnormale mensen.”

“Ik ben met extreem veel liefde opgegroeid”

Nora vindt maar geen manier om met die reacties om te gaan. “Meestal negeer ik het een beetje. Als ik vragen krijg als ‘oh, ben je geadopteerd?’ of ‘vind je dat niet raar?’, is dat voor mij heel naar. Het verschilt per situatie hoe ik ermee omga. Soms speel ik het een beetje grappig weg, maar andere keren overvalt het me en dan val ik stil.”

Liefde

“Wat mensen vaak niet beseffen, is dat ik met extreem veel liefde ben opgegroeid omdat ik heel gewent ben. Het was een bewuste keuze van mijn ouders om een kind te krijgen, daar hebben ze veel moeite voor moeten doen. Ik ben heel gelukkig met mijn ouders en ik voel nog elke dag dat mijn ouders blij met me zijn.” ■

“Haar gelukkig zien was het enige dat telde

#TransPride #LovesLove #ItsAGirl!

Sabine en Peters zoon werd Lisa. Trots tonen ze een foto van hun dochter. “Soms vragen we ons af of haar mannelijke kant voor anderen nog zichtbaar is.”

Door Demi Feron

“Mama, ik wil een vrouw zijn.”

“Lisa was nooit iemand die open sprak over haar gevoelens,” zegt Sabine. “Ik moet altijd aandringen om haar te doen vertellen wat er is. Tijdens dat bewuste weekend scheelde er duidelijk iets. Toen we alleen in de auto zaten kwam het er allemaal uit.” Peter wist het pas later. “Ik was bang voor zijn reactie, waardoor ik het bleef uitstellen,” geeft Sabine toe. “Uiteindelijk moest ik me helemaal geen zorgen maken. Hij zei enkel dat we vanaf dan simpelweg twee dochters zouden hebben.”

Zware transitieperiode

Lisa had het tijdens haar transitie mentaal enorm zwaar. “Het is frustrerend als je je kind pijn ziet lijden en niet weet hoe je kan helpen. Zeker als je ook het idee hebt dat de dokters en psychologen je niet serieus nemen. Zelfs toen Lisa zichzelf pijn begon te doen, kregen we te horen dat het niet ernstig genoeg was.” Uiteindelijk vonden ze een psychiater bij wie ze zich wel geholpen voelden. “We hebben het idee dat de begeleiding van transgenders nog stukken beter kan. Dat hebben we aan den lijve ondervonden.”

“De begeleiding van transgenders kan nog stukken beter. Dat hebben we aan den lijve ondervonden.”

It’s a Girl!

Na de operatie lieten Sabine en Peter doopsuiker maken voor Lisa. “Het leek ons wel gepast. ‘It’s a Girl!’ stond erop. Het was een emotioneel moment voor het hele gezin, alsof er een gewicht van onze schouders viel.”

Hoewel het genezingsproces lang en zwaar was, was het een mooie periode. “Je zag Lisa gelukkig worden en zichzelf ontdekken. Ze straalde. Ze zat jarenlang opgesloten en is nu eindelijk vrij om te doen wat ze wil. Het heeft ook nooit vreemd aangevoeld. Soms was het weleens slikken maar daar zetten we ons snel over. Het blijft je kind, we wilden haar gelukkig zien. Dat was het enige dat telde.” ■



Coming-out

De mensen om je heen zijn super belangrijk als je je out, al kan het ook dan nog weleens tegenvallen.

“Het is geweldig dat ze erbovenop gekomen is”

Romy (19) zag hoe haar vriendin na een hobbelige jeugd toch gelukkig werd.

Door Luka Dams

“Vroeger was ze manisch depressief en ging het van kwaad naar erger met haar. Daardoor is ze terechtgekomen in een jeugdinstituut. Haar coming-out was dus niet ideaal.

Later kreeg ze een kind met haar vriendin. Ze zijn niet meer samen, maar het kind is nog steeds bij haar. Ze is nu gelukkig en ik ben blij voor haar.”

“Angst voor de reacties”

De ‘struggle’ om de dans van de maatschappij te ontspringen, zat Arno (21) drie jaar lang dwars.

Door Mats Somers

“Mijn broer is homo en daarop reageerde mijn vader niet al te best. Ik had ook schrik voor zijn reactie. Een vriend van me beloofde zijn haar roze te kleuren als ik uit de kast zou komen. Dat was niet de ‘push’ die ik nodig had, maar wel heel tof en grappig toen hij zijn belofte nakwam. Gelukkig reageerde mijn vrienden ook positief en kunnen we er nu wel grapjes over maken.”

“Geaardheid zal nooit een verschil maken, het is en blijft mijn broer”

Thabo (23) zag hoe mensen negatief reageerden toen zijn broer uit de kast kwam, maar voor hemzelf veranderde er niets.

Door Martha Van den Eede

“Dankzij zijn donkere huidskleur heeft mijn broer altijd al negatieve commentaren moeten slikken. Toen hij uit de kast kwam vroegen mensen zich af of ik dit erg vond. Waarom? Zijn geaardheid zal nooit een verschil maken, het is en blijft mijn broer. Hoe kan het dat mensen in België er nog steeds zo bekrompen bijlopen en niet verder kijken dan iemand zijn geaardheid of huidskleur?”

“Mijn broer begon te huilen”

Niet iedereen kon het evengoed vinden met Sanders coming-out. Het contact met zijn broer is verbroken.

Door Bryan Maesschalck

“Ik heb ervoor gekozen om uit de kast te komen vlak na het overlijden van mijn oma. Zij wist als enige dat ik homo ben. Mijn broer barstte in tranen uit. Hij is diezelfde dag vertrokken.”

*Sander is een fictieve naam omdat de persoon in kwestie anoniem wenst te blijven.

“VROEGER WAS UIT DE KAST KOMEN GEEN GROOTSE GEBEURTENIS”

David (35) leerde zijn geloof te combineren met zijn seksualiteit

#Jodendom #NoBigDeal #ComingOut

Davids ouders reageerden niet verrast toen hij uit de kast kwam, bij andere joden is dat vaak niet zo. Hij vertelt over zijn ervaring als homoseksuele man in de joodse gemeenschap.
Door Belén Zárate Garay & Amber Deckers

“LGBT+ was nooit een thema in de synagogen van Luxemburg, waar ik vandaan kom. Al wilden de rabbijnen er gerust over praten. Pas toen de eerste joodse holebi's met vragen naar de liberale synagoge kwamen, groeide er een draagvlak.

David werd actief in de joodse gemeenschap toen hij in

het Verenigd Koninkrijk ging studeren, waar een sterke liberaal-joodse beweging is. “Daar ben ik uit de kast gekomen, wat helemaal geen groots gegeven was. Het was normaal voor iedereen. Mijn ouders hadden het zelfs zien aankomen.”

“Sommige joodse holebi's krijgen problemen, omdat ze de joodse identiteit hebben.”

Een coming-out verloopt voor een jood niet overal even vlot, merkte David. “Sommige joodse holebi's krijgen problemen, omdat ze de joodse

identiteit hebben. Joodse families kunnen de seksuele geaardheid van hun kinderen soms moeilijk aanvaarden, omdat ze vrezen dat er geen nieuwe generatie joden zal volgen.

In de ogen van orthodoxe joden ben ik waarschijnlijk geen jood, maar ik vind dat ik meer gemeen heb met mensen die mijn waarden delen dan met hen. Voor mij zijn zij geen joden, maar mensen die nog in een andere tijd leven.” ■



“Veroorzaak geen lijden”

#Boeddhisme #Respect #GaysOkay

Boeddhisme kijkt niet naar geslacht

De meeste boeddhisten hebben geen enkel probleem met homorelaties, zolang beide partners wederzijds respect hebben.

Door Kobe Pieters

Het boeddhisme is niet echt een religie, maar een levensbeschouwing met voorschriften voor wie een goed mens wil worden. De boeddhistische leer is heel homovriendelijk want ze verbiedt homoseksualiteit niet.

Het boeddhisme gaat immers niet uit van wetten en geboden, het hanteert niet het perspectief van ‘gij zult’ en ‘gij zult niet’, zoals in religies. Het is ‘descriptief’ (beschrijvend); het vraagt aan de gelovigen om zich te laten lijden door de afweging of ‘hun gedrag al dan niet lijden zal veroorzaken’. Bij het boeddhisme draaien relaties dus rond wederzijds respect, zodat het dus niet uitmaakt of het al dan niet om een homoseksuele relatie gaat.

Lokale verschillen

Het boeddhisme is een levensbeschouwing die in verschillende culturen anders geïnterpreteerd wordt. Daardoor is het in veel gevallen moeilijk om te zeggen wat oorspronkelijk deel uitmaakt van de boeddhistische leer en wat van de lokale cultuur. En dus verschilt het antwoord dat je van een boeddhist zult krijgen op de vraag: ‘Is jouw levensbeschouwing tegen homo's?’ van plaats tot plaats. ■

Hoe LGBT+-vriendelijk ben jij?

Doe de test!

Door Amber Deckers & Kobe Pieters

Non-binair Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de binaire geslachtsregistratie, M voor man of V voor vrouw, ongrondwettelijk is. Er zou dus een toevoeging kunnen komen van een X, non-binair. Of misschien schaffen ze de geslachtsregistratie helemaal af!

Er zijn meer dan 50 verschillende genderidentiteiten. Wat vind jij daarvan?

1. Geweldig! Zo kan iedereen zijn wie hij wil. (2)
2. Het is wat het is. (1)
3. Ik vind dat belachelijk! Er zijn maar 2 genders en zo blijft het. (0)

Je staat op de speelplaats en iemand van hetzelfde gender geeft je een kus op de wang. Hoe reageer je hierop?

1. Ik glimlach en vind het niet erg. (2)
2. Ik vind dat walgelijk en duw die persoon weg. (0)
3. Ik trek me er niks van aan. Het zijn mijn zaken niet. (1)

De jaarlijkse Pride loopt toevallig door je stad. Wat doe je?

1. Ik blijf gewoon thuis. (1)
2. Ik vind dat onbegrijpelijk en wil ze zo snel mogelijk weg. (0)
3. Ik ga kijken of loop mee in de Pride als ‘ally’, iemand die niet LGBT+ is, maar wel de community steunt. (3)

Sinds enkele jaren geleden komt de term panseksueel steeds vaker voor.

1. Waarom moet er op alles een label plakken? (0)
2. Geweldig! Zo kan iedereen zichzelf zijn. (2)

3. Maakt me niks uit. (1)

Er loopt op de straat een dragqueen voorbij. Wat doe je?

1. Ik maak een opmerking. Een man moet zich niet zo kleden. (0)
2. Het maakt me niks uit, maar ik heb liever dat ze het niet in het openbaar doen. (1)
3. Ik doe niks. Goed dat ze zichzelf kunnen zijn. (2)

Je ziet twee jongens op straat kussen. Wat is je reactie?

1. Ik ben blij dat ze gelukkig zijn met elkaar. (2)
2. Ik heb er geen probleem mee, maar voel me er wel ongemakkelijk bij. (1)
3. Dat kan echt niet! (0)

Je beste vriend/vriendin blijkt gay te zijn. Wat doe je?

1. Ik ben blij dat ze eerlijk durven zijn tegen me. (1)
2. Het blijft je beste vriend/vriendin, hun geaardheid maakt geen verschil. (2)
3. Ik wil absoluut geen vrienden zijn met iemand die gay is. (0)

Wat als je vader een moeder wil worden of je moeder een vader?

1. Ze zijn evengoed mijn

- familie en ik houd evenveel van hen. (2)
2. Dat is zijn/haar keuze, niet die van mij. (1)
3. Dan spreek ik nooit meer met hen. Dat is niet normaal. (0)

Wat doe je als je kleine broertje zijn nagels zou willen lakken?

1. Ik pak de nagellak meteen af. Jongens horen dat niet te doen. (0)

2. Ik laat hem gewoon doen of help hem ermee. (2)
3. Niks. Als hij dat wil, is dat zo. (1)

Vind jij dat een homoseksueel koppel mag trouwen?

1. Natuurlijk! Liefde is liefde. (2)
2. Nee. Dat is niet zoals het hoort te zijn. (0)
3. Ja, maar ik voel me er wel vreemd bij. (1)

0 TOT 5: DE TEGENSTANDER

Je hebt het erg moeilijk met LGBT+-personen. Homoseksualiteit gaat volgens jou in tegen de norm, en je wil er niet mee geassocieerd worden.

6 TOT 12: GEEN FAN

Je bent geen fan van de LGBT+-community. Je bent er niet tegen, maar wil de gemeenschap liever niet in je buurt.

13 TOT 18: SUPPORTER

Je staat open minded tegenover LGBT+ en vindt het fijn dat deze mensen zichzelf kunnen zijn. Je zou graag naar een Pride gaan kijken en vindt het oké indien één van je vrienden holebi of trans zijn.

19 TOT 21: ALLY

De ally, de supporter der supporters, dat ben jij. Iedereen mag zijn wie ze zijn, en je bent niet bang om dat te uiten. Twee dingen zijn belangrijk voor jou: liefde is liefde, en iedereen moet zichzelf mogen zijn.

“Ik begrijp harteloze opmerkingen

Theatermaker Jaouad Alloul bouwt bruggen tussen gemeenschappen

#Homo #Moslim #TweeWerelden

LGBT+ en religie zijn voor theatermaker Jaouad Alloul eenvoudig te verenigen. Hij verliet het thuisnest toen hij zich outte en wil een rolmodel zijn voor jongeren die worstelen met hun geaardheid en religie.

Door Anne de Nijs & Amber Deckers

Hoe verenig je LGBT+ met islam?

Voor mij gaan die twee perfect samen. Islam is voor mij een handleiding met rituele praktijken, en mijn homoseksualiteit is mijn seksuele voorkeur. Die twee hebben niks met elkaar te maken. Er- gens begrijp ik wel dat homoseksualiteit volgens de islam niet kan, maar ik begrijp niet waarom mijn relatie met mijn man op de tafel wordt ge- gooid in tegenstelling tot mijn geloof in God. Heel raar dat die twee niet kunnen samengaan.

“Volgens mijn ouders had ik er gewoon mee moeten leren leven.”

Na je coming-out heb je je familie negen jaar niet gezien. Hoe staat ze nu tegenover je homoseksualiteit?

Dat is nog steeds een dilemma. Ze weten wel dat ik zo geboren ben, want ze kennen me al sinds ik een kind was. Aan de andere kant blijven ze ervan overtuigd dat het mijn keuze was om mijn homoseksualiteit te beleven. Volgens hen had ik er gewoon mee moeten leren leven.

Hoe verenig je dan je afkomst met je homoseksualiteit?

Ik probeer me niet blind te staren op de duistere

kanten van cultuur, dat je je bijvoorbeeld moet aanpassen om in het plaatje te passen. Ik verdiep me vooral in de mooie zaken, zoals kunst en creativiteit. In een ideale gemeenschap zou dat duistere kantje niet bestaan. Daar zou iedereen respect hebben voor elkaar en voor ieders mening.

“Ik probeer me niet blind te staren op de duistere kanten van cultuur.”

Je zegt dat je een verbindingsfiguur bent. Wat bedoel je daarmee?

Ik ga vaak om met gelovige jongeren en begrijp hen heel goed. Ik ben zelf deel van die gemeenschap geweest en ik geloofde dat mijn homoseksualiteit een zonde was. Maar aan de andere kant ben ik ook gewoon Vlaams en homoseksueel. Daardoor kan ik beide kanten goed begrijpen. Als je de leefwereld van die islamitische jongeren niet kent, denk je snel dat hun opmerkingen harteloos zijn. Maar ik hoor hun argumenten, en begrijp waar ze vandaan komen. Daarom denk ik dat ik een goede bruggenbouwer ben. Er zit waarheid in elke mening.

Je hebt met Nyira Hens een vereniging opgericht, Be Human. Wat doet die precies?

Wij zijn verhalenvertellers, en ondersteunen en ontwikkelen talent. Daarom organiseren we workshops, bijvoorbeeld voor thuislozen of voor gevangenen. We zetten dit jaar de tweede Pride of Color op poten, dus we werken aan creativiteit, verbinding en feest. Het feest



Foto: Manday Agbozee Jr.

brengt mensen samen. Die Pride of Color moet een veilige plek zijn voor mensen van kleur die LGBT+ zijn. En de reguliere pride heeft gewoon slechte muziek (lacht).

We hebben van Çavaria de Campaign Award

gekregen. Het is leuk dat we erkenning krijgen, dat motiveert ons om het evenement in 2020 nog groter te maken. ■

www.behumanvzw.be

“Het zou verschrikkelijk zijn als ik uit mijn familie gezet word

Farah (20) kan nog niet voor haar seksualiteit uitkomen

#Moslim
#Onzekerheid
#Lesbisch

Farahs seksuele voorkeur leek haar nooit vreemd, in haar moslimfamilie wordt haar seksualiteit echter minder aanvaard. In Algerije, waar haar moeder vandaan komt, staat de doodstraf op homoseksualiteit.

Door Amber Deckers

“Ik kwam in het derde middelbaar uit de kast als ‘biseksueel’ omdat ik niet wist of ik enkel op meisjes viel. En oh boy. Mijn moeder zei dat ze een fout had gemaakt in mijn opvoeding. Ze zei ook dat biseksualiteit niet bestaat. Ik heb toen Wikipedia gebruikt om aan te tonen dat dat wel het geval is.”

Farah’s moeder is moslima. Ze verdiept zich de laatste tijd vaker in haar religie. De rest van de familie weet niet dat Farah lesbisch is, en dat zal

zo blijven. “In mijn familie is er nog een sterke verdeling tussen mannen en vrouwen, dus mijn tantes kennen me echt en delen dezelfde passies. Met mijn nonkels spreek ik zelden. Ik ben helemaal niet zeker of ik veilig ben als ik uit de kast kom.

Ik heb geluk dat ik hier in België ben geboren. Ik heb nog een dak boven mijn hoofd en ik weet dat dat in an-

“Mijn moeder zei dat ze een fout had gemaakt in mijn opvoeding.”

dere landen niet altijd zo is. Dus ik hoop dat mijn familie het niet ontdekt, want ik zou het verschrikkelijk vinden als ik uit de familie gezet zou worden vanwege mijn geaardheid.” ■

“Bidden om zelfbeheersing”

Jehova’s getuigen keuren verlangens niet af
#JehovasGetuigen #Taboe #NoHomoHate

De getuigen van Jehova hebben een eigen aanpak van LG-BT+-leden. “We laten ons daarbij leiden door onze Bijbel”, vertelt een lid dat anoniem wil blijven.

Door Kobe Pieters

“Onze Bijbel keurt LGBT+ niet goed. Als je homoseksueel bent, is dat niet erg zolang je niet toegeeft aan je verlangens. Uiteraard is dat de letterlijke versie uit onze Bijbel en die dateert al van enkele eeuwen geleden. Door de eeuwen heen is er niet veel veranderd. Voor de meeste a a n h a n g -

ers van ons geloof blijft LGBT+ een taboe, maar laten we duidelijk zijn: we zijn absoluut geen homohaters. We hebben geen enkel probleem met de persoon zelf, enkel de handelingen vinden we niet correct.

We begrijpen dat anderen dat als extreem ervaren, maar wij leven volgens onze Bijbel. Binnen ons geloof zijn er veel mensen die al geworsteld hebben met hun geaardheid. Het is dus zeker niks uitzonderlijks voor ons. En die mensen worden ook niet afgestraft op verlangens. We organiseren dan gesprekken en gebedsmomenten om hen te helpen hun zelfbeheersing te vinden.” ■

Homofobie is duur

#Economie #Money #Community

De kosten van homofobie kunnen oplopen tot 1,7% van het bbp (bruto binnenlands product). Voor België betekent dat ruim 8 miljard euro. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) pakt dat probleem aan door de LGBT+-community beter te integreren in de economie.

Door Yorben Geerinckx

In een eerste stap wil de OESO alle vormen van homofobie in kaart brengen door enquêtes uit te voeren in alle 36 lidstaten. Uit onderzoeken bleek al dat LGBT+-personen vaak te maken krijgen met discriminatie op de arbeidsmarkt. De OESO verbiedt dat en controleert intussen via undercover sollicitaties.

Verder wil de OESO de bevolking sensibiliseren over (onbewuste) vooroordelen, om die zo uit de wereld te helpen. Ten slotte roept ze op om de loonkloof tussen man en vrouw aan te pakken, wat ook de LGBT+-community ten goede zou komen.

Homoseksuele dieren?

#Animals #SameSex #Biology

Dat ook dieren zich aangetrokken voelen door soortgenoten van hetzelfde geslacht, daar kijken veel mensen van op. Toch is het niets uitzonderlijks.

Door Wouter Van Biezen

Er is nog weinig wetenschappelijk verricht naar homoseksualiteit bij dieren, maar bij meer dan 1500 diersoorten komt het 'fenomeen' homoseksualiteit voor. Zo heb je pinguïns, flamingo's, bizons, kevers, koeien, apen, en nog veel andere die gay gedrag vertonen.

Help!
Heb ik een soa?

Bij het Tropisch Instituut in Antwerpen kan je je gratis en anoniem laten testen op hiv en soa's. Je kan er ook terecht voor advies of een gesprek met een seksuoloog. Een afspraak maak je online, of op 03 21 02 88. Je kan ook gewoon binnenspringen. www.itg.be/N/helpcenter

Meer dan 90% van de giraffen zou de liefde bedrijven met hetzelfde geslacht. Ze zoeken contact met elkaar door zachtjes met hun nek over elkaars lichaam te strelen. Bonobo's, een mensapensoort, zijn het meest actief 'onder de lakens'. Regelmatig paren mannetjes met elkaar. Ook dolfijnen wagen zich wel eens aan een spannend avontuurtje met geslachtsgenoten.

Meer dan 90% van de giraffen zou de liefde bedrijven met hetzelfde geslacht.

Verklaring?

Sommige zoölogen denken dat dit homoseksuele gedrag te maken kan hebben met de sociale hiërarchie bij dieren die in kudde leven. Door te paren met dieren van hetzelfde geslacht zouden ze dominantie kunnen afdwingen binnen de groep. Zo laten ze zien wie de baas is. Maar dat zijn slechts vermoedens, de echte redenen voor het homoseksuele gedrag zijn nog onbekend. Fascinerend toch?



IT'S ANCIENT HISTORY, BABY!

LGBT+ een recent fenomeen of een modegril? Vergeet het. In klassieke Egyptische geschriften vind je al verhalen over homoseksuele relaties.

Door Kobe Pieters



Chnoemhotep & Nianchnoem (ca. 2504 tot 2347 v.(hr.))

Historici gissen dat deze mannen het eerste gedocumenteerde homoseksuele paar zouden zijn. Ze werden innig kussend afgebeeld op een tekening, die waarschijnlijk een huwelijk voorstelt.



Sappho (630 v.(hr.) ca. 575 v.(hr.))

Was een dichteres uit het oude Griekenland, die als eerste de vrouwenliefde bezong. Ze leefde op het eiland Lesbos, waarvan de term 'lesbisch' afgeleid is. Als iemand het over de 'saffische liefde' heeft, weet je dus waar dat vandaan komt.



Alexander de Grote en veldheer Hephaestion (356 - 323 v.(hr.))

Deze relatie blijft nog steeds stof voor discussie. Traditioneel wordt Hephaestion afgebeeld als de minnaar van de koning. In die tijd beschouwde het grootste deel van de Grieken dit als abnormaal.



Benedictus IX (1012-1056)

Benedictus was de enige paus die zeer open was over zijn homoseksualiteit. Daardoor was hij meteen een van de meest omstreden pausen. Volgens bronnen hield de paus zelfs homoseksuele feestjes in zijn paleis.



Michelangelo (1475-1564)

Deze wereldberoemde renaissancekunstenaar gaf in zijn gedichten en brieven blijk van zijn liefde voor mannen. Ook zou hij zelfs inspiratie hebben opgedaan in homosuana's en -bordelen voor zijn schilderijen.



"Miss Nancy" en "Aunt Fancy" (1791-1868)

De vijftiende president van Amerika, James Buchanan, zou blijkbaar een relatie hebben gehad met vicepresident William R. King. Ze gaven elkaar zelfs koosnaampjes.

10 LGBT+-films en -series die je gezien moet hebben

LGBT+-thema's komen steeds meer voor in films en series.

Wij sommen er tien op die zeker de moeite waard zijn om eens te bekijken.

Door Annelies Tolenaar & Demi Feron

#Netflix #BingeWatching #GrabYourPopcorn

1

Moonlight

"I cry so much sometimes I might turn to drops."

In Moonlight worstelt een jonge Afrikaans-Amerikaanse man met zijn identiteit en seksualiteit terwijl hij volwassen wordt. De film gaat in op het beeld van mannelijkheid en hoe mensen met hun emoties omgaan. Je wordt er niet per se vrolijk van, maar Moonlight geeft een heel mooie boodschap mee.



2

Orange is the New Black

"This year I'm loving someone who deserve me. Me."

'Orange is the New Black' is allang geen onbekende meer. De 'Netflix-original' scoorde al zeven seizoenen lang bij het grote publiek. Laverne Cox, of Sophia Burset in de serie, werd niet alleen de eerste transgender op de cover van Times Magazine maar ook de allereerste transgender oit die genomineerd werd voor een Emmy Award!



3

Call Me by your Name

"Is it better to speak or to die? ... Better to speak, she said"

De film vertelt het verhaal van Elio, een 17-jarige Joods-Amerikaanse jongen, in de zomer van 1983. Hij woont samen met zijn ouders in een landhuis in Italië. Elio's vader, een professor in de archeologie, nodigt Oliver, een student die ook Joods-Amerikaans is, uit om de zomer bij het gezin door te brengen en te helpen met zijn academisch werk. Elio wil eerst weinig met Oliver te maken hebben maar langzaam maar voelt hij zich steeds meer tot de student aangetrokken...



4

Girl

"Je zit in één van de beste dansscholen van het land. Je wordt behandeld door dokters. Alles gaat goed. Alles gaat goed."

Deze film uit 2018 werd geregisseerd door de Belgische regisseur Lucas Dhondt. Hoofdpersonage transgender Lara droomt van een carrière als prima ballerina. 'Girl' toont op een confronterende en emotionele manier hoe Lara omgaat met haar identiteit. De film won tijdens het filmfestival van Cannes in 2018 onder andere de 'Queer Palm'. Een award die wordt uitgereikt aan films die LG-BT+-thema's aanhalen.



5

Please Like Me

"He is gay. Josh is gay. I'm his boyfriend"

In deze grappige, realistische en toch een beetje dramatische serie komt Josh, die het net heeft uitgemaakt met zijn vriendin, tot het beseft dat hij homoseksueel is. Met de steun van zijn (nu) ex-vriendin Claire en huisgenoot Tom, moet Josh zijn moeder helpen in haar strijd tegen een depressie. Dat wordt lastiger wanneer hij zijn seksualiteit verkent met de jonge en knappe Geoffrey en hij uit de kast komt.



6

The death and life of Marsha P. Johnson

"There is a massive number of transwomen who have been murdered. Their cases just went cold."

Deze Netflix-documentairefilm zoomt in op het leven van LGBT+-icoon, activiste en dragqueen Marsha P. Johnson, die in juni 1992 dood werd teruggevonden. Velen geloven dat ze werd vermoord. Niet alleen gaat deze documentaire verder in op deze theorie, het toont ook de dagelijkse moeilijkheden en het geweld wat transgenders nog steeds moeten doorstaan.



7

Sex Education

"Everyone has bodies, right? It's nothing to be ashamed of."

Otis, de zoon van een rare sekstherapeute, zet samen met zijn klasgenoot Maeve op school een geheime sekstherapiepraktijk op. Ze helpen andere scholieren die seksproblemen hebben door advies te geven voor geld. Otis is zelf nog onervaren op seksueel gebied maar toch zetten ze het plan door.



8

Euphoria

"She hated her life. Not because it was bad, but because when you hate your brain and body, it's hard to enjoy the rest."

Deze Teen Drama serie verhuult niets. Het toont op een rauwe en expliciete manier de problemen waar jongeren mee te maken krijgen: drugs, alcohol, gewicht en uiterlijk maar ook identiteit en gender.



9

Queer Eye

"My goal is to figure out how we're similar as opposed to how different we are"

Netflix's Queer Eye is een make-over-programma met een twist. De "fabulous five", (elk een expert in een andere categorie) transformeren in de show "helden" van allerlei genders en achtergronden.



10

Pose

"How lucky are we? We create ourselves."

'Pose' scoort met de grootste trans cast ooit. In deze serie hebben maar liefst vijf trans acteurs een belangrijke en terugkerende rol. Het verhaal speelt zich af in de LGBT+-gemeenschap in New York van de jaren '80. Hoewel de serie een vrij vrolijke toon heeft, worden zwaardere thema's als discriminatie en AIDS niet weggelaten.



LEESTIPS: VOOR IEDER WAT WILS

Zij en ik

– Nic Stone
15+ B

Zij en ik gaat over liefde en vriendschap, over ontdekken wie je bent en wie je wilt zijn. Drie personen komen aan het woord en vertellen over hun liefde voor de anderen: Courtney: hetero, Jupiter: lesbisch, Ray: bi.



Drama Queen

– Derk Visser
13+ L

Angel is een echte straatvechter. Ze woont met haar moeder in een ruige wijk, en ze is trots dat ze zich weten te redden. Maar dat kost wel iets: om te kunnen overleven stelt Angel zich flink hard op. In drie delen beschrijft Derk Visser Angels tienerleven, waarin ze langzaam zichzelf durft te zijn én de liefde durft toe te laten.

Birthday

– Meredith Russo
15+ T

De auteur van dit boek is zelf een trans persoon. Toen ze opgroeide, miste ze boeken met geloofwaardige trans personages waarin ze zichzelf kon herkennen. Met dit boek wil ze daar verandering in brengen.



En toen kwam Timothy

– Jacques Brooijmans
15+ H

Tweede boek over de nu 14-jarige Jordi, die zelf liedjes schrijft en zich niet zoveel aantrekt over wat anderen van hem denken. Verfrissend en lief.

Niemand ziet het

– Dolf Verroen
10+ H

Klein verhaal dat zich afspeelt in 1947. Victor, de 14-jarige hoofdfiguur in dit boek weet al een tijd dat hij op jongens valt. Hoe moet hij dit geheim delen? Vooral de ouders van Victor verdienen applaus. Over vroeger, en over anders zijn.



De onverklaarbare logica van mijn leven

– Benjamin Alire Sáenz
15+ H

Sal is als Amerikaans adoptiekind opgegroeid bij een Mexicaanse homoseksuele vader. Is hij dan Amerikaans-Mexicaans, of Mexicaans-Amerikaans? En welk gedrag heeft hij van zijn liefdevolle vader geleerd, en welke karaktereigenschappen komen van zijn biologische ouders?

Suggesties komen van Katrien Temmerman en Johanna Pas

Katrien is jeugdboekexpert. Ze deelt haar kennis op haar blog: boekenboekenboeken.blogspot.com

Johanna is eigenaar van lgbtq-boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen: www.kadolgbt.be

Brief aan jezelf

#BriefAanJezelf
#ZelfReflectie
#BlikInHetVerleden
#Homo

Altijd blijven dromen

K3 maakte eind vorig jaar duidelijk dat voor hen liefde geen kleur, leeftijd of gender kent. In de videoclip van het lied 'Altijd blijven dromen' zie je meerdere vormen van koppels, waaronder een lesbisch koppel. Dit zorgde voor positieve reacties.

Liefste Gaetano,

Het voelt vreemd om mezelf een brief te schrijven. Ik vind het zo ontzettend moeilijk om over mezelf te schrijven. Zo leer ik mezelf wel kennen en in vraag stellen. Ik leer mijn leven te reflecteren en dat is een van de belangrijkste dingen die ik kan doen.

Hier sta je dan als 20-jarige, op een moment in je leven waar je echt naar uitkeek! Helaas moest je eerst door de moeilijkste jaren van je leven gaan. Ik zou je zo veel willen vertellen en je willen waarschuwen. Dat zou je een hoop ellende bespaard hebben. Maar helaas moet je de ellende doorstaan, anders zou je die levenslessen nooit geleerd hebben. Vergeet nooit dat het altijd erger kan en dat er zolang je hoop hebt nog niks verloren is.

Het leven zal nooit perfect zijn, maar je hebt zo veel dingen die het wel de moeite maken. Je hebt vooral geleerd dat gender iets is wat mensen bedacht hebben. De wereld is een harde plek en niet iedereen is altijd open minded, maar er zijn gelukkig veel mensen die het wel zijn. Geef de strijd niet op! Streef naar gelijke rechten voor iedereen, want iedereen verdient een plek op deze wereld! Elke dag willen meer en meer mensen opstaan en hun authentieke zelf zijn. Blijf je best doen en vergeet nooit dat het oké is om niet oké te zijn.

Blijf vooral geloven dat de wereld ooit een plek kan worden voor iedereen en niet alleen voor mensen die in de absurde 'hokjes' van onze samenleving passen.

Misschien tot binnen 20 jaar? Het ga je goed!

Groeten,
Gaetano



“ IK STA NU VEEL DICHTER BIJ MIJN LEERLINGEN

In 2016 werd meneer Donckers van het Sint-Dimpnacollege in Geel mevrouw Donckers. Dat betekende een ingrijpende verandering voor Nina zelf én voor haar leerlingen, maar hun band werd er veel sterker door.

Door Yorben Geerinckx



#Trans #InDeKlas
#LeerkrachtVsLeerlingen

Op een doorsnee woensdagnamiddag, in de eerste week na de krokusvakantie, werden de leerlingen van het Sint-Dimpnacollege op de hoogte gebracht van de aankomende geslachtsverandering van een van hun leerkrachten. De volgende dag werd Nina meteen overladen met steunbetuigingen: “In een klas waar ik vaak kwam, zeiden ze me dat ze wisten dat ik het was en chapeau dat ik het durfde. Dat was toch even slikken. Toen heel de klas begon te applaudisseren, kon ik het niet meer droog houden. Een leerlinge vroeg of ze mij een knuffel mocht geven, wat uitmondde in een groepsknuffel met heel de klas. Dat was voor mij een heel sterk moment.”

Die positieve reacties waren een heuse opluchting voor Nina, die daar voor haar outing toch wat bang voor was: “Eigenlijk heb ik maar heel even in the picture gestaan en is de ‘storm’ snel gaan liggen. Het feit dat ik transgender ben,

maakt natuurlijk niet dat ik beter of slechter lesgeef.”

Bespreekbaar in de klas

Maar ook uit de minder positieve reacties haalde Nina kracht: “Ik heb toen besloten om een les te maken rond transgenders en heb de leerlingen gezegd dat ze met hun vragen naar mij mochten komen. Sindsdien ga ik elk jaar getuigen tijdens de lessen van het vijfde jaar humane wetenschappen. De leerlingen onthalen mij en mijn verhaal altijd positief.”

Nochtans is het voor Nina geen vereiste om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas: “Als het erop aankomt, zal ik wel even getuigen, maar bij het begin van een nieuw schooljaar vertel ik het niet aan mijn nieuwe leerlingen. Dat is voor mij het verleden. Trouwens, mijn collega’s hebben het ook niet over hun geaardheid.”

Sterkere band

Na haar transitie voelde de band met haar leerlingen voor Nina sterker dan ooit tevoren: “Ik sta nu dichterbij mijn leerlingen en het emotionele aspect is voor mij veel belangrijker geworden. Zo merk ik bijvoorbeeld sneller op wanneer een leerling zich minder goed voelt en zal ik er alles aan doen om die leerling op te beuren.”

“Ik ben gewoon wie ik ben, en zo moeten ze mij maar nemen.”

Mede daarom zette Nina mee haar schouders onder een LGBT+-praatgroep op het college: “Zo willen we de boodschap geven dat iedereen zichzelf mag zijn op school. Ik ben ook gewoon wie ik ben, en zo moeten ze mij maar nemen.”

■

“Bloed, zweet en (een beetje) tranen, maar het resultaat mag er zijn”

Twintig enthousiaste studenten journalistiek van AP Hogeschool in Antwerpen boksten in drie maanden tijd deze krant in elkaar. Dat liep niet altijd van een leien dakje, vertellen enkelen van hen. “Zoals bij alles wat je een eerste keer doet.”

Door Topsana Du Bois



Wouter: “Zo’n krant heeft echt nog zin. Veel mensen kennen de term LGBT+ nog niet, en er heerst nog steeds een taboe rond het thema. Veel van de geïnterviewden wilden niet op de foto, uit angst voor reacties uit hun omgeving.”

Hoe verliep het maken van de PAARS-krant?



Manon: “Drie maand lang stond alles in het teken van de PAARS-krant. Tussen onze lessen door spurten we van het ene naar het andere interview.”

Demi: “Praten met mensen uit de LGBT+-community, de stress om goede artikelen te schrijven... Een emotionele rollercoaster!”



Julie: “Ik leerde veel nieuwe mensen kennen. Heel leuk!”

Wat liep er beter dan verwacht?



Jolien: “Het was heel leerrijk. Van de genderkoek en Safe(r) Space wist ik niet eens dat ze bestonden. Hopelijk vinden de lezers de krant even verrijkend als ik.”

Yorben: “Ik kan de community nu beter begrijpen, omdat ik verder heb leren kijken dan de voor mij soms vage begrippen.”



Wat liep er minder goed dan verwacht?



Seppe: “Het schrijven was niet eenvoudig, want er doken termen als cis en non-binary op waarvan ik nog nooit had gehoord.”

Kaat: “Het was een hele uitdaging. Ik moest ontdekken wat een aantal termen inhoudt en wat ik erover kon schrijven.”



Wat vinden jullie van het eindresultaat?



Jana: “Het was niet makkelijk om tegen de klok te werken, maar de waardering die je krijgt van je geïnterviewden als ze je stuk nalezen, daar doe je het voor.”

Louise: “De PAARS-krant was de eerste échte krant waar wij aan meewerkten en zoals bij alle eerste keren liep dat niet altijd van een leien dakje... Maar ik ben best trots.”



Manon: “De krant heeft ons bloed, zweet en (een beetje) tranen gekost, maar het resultaat mag er zijn!”

Swingen in elk genre

Muziek brengt mensen samen. Ook LGBT+ komt in alle genres voor. Een ode aan de diversiteit.

Door Anne de Nijs & Milan Baeyens

#MuziekVerbindt #Diversiteit #GayPlaylist

Rock

Sterke vertegenwoordiging

Ook in de rockmuziek is de LGBT+-community sterk vertegenwoordigd. Gender en seksuele geaardheid zijn zelfs bij populaire bands veelbezongen onderwerpen.



Melissa Etheridge – Come To My Window
Terrorvision – Josephine
Arcade Fire – We Exist
Lou Reed – Walk On The Wild Side
David Bowie – Rebel Rebel

Punk

Rebellie en diversiteit

Punk en LGBT+ zou je misschien niet meteen linken. Toch staat punk voor rebellie, anders zijn en diversiteit. En zo passen de twee toch bij elkaar.

Green Day – King For A Day
Against Me! – The Ocean
MDC – Dead Cops / America's So Straight
Lunachicks – Mister Lady
Pansy Division – That's So Gay



Disco

De klassieke combinatie

Hét LGBT+-genre! Om goede redenen. Glitter, neon lichten, een volle dansvloer... Disco is al jaren de muziek waarop de LGBT+-community uit haar dak gaat.



ABBA – Dancing Queen
Gloria Gaynor – I Will Survive
Diana Ross – I'm Coming Out
Thelma Houston – Don't Leave Me This Way
Sister Sledge – We Are Family

Pop

LGBT+ in de schijnwerpers

Troye Sivan, Sam Smith, Lady Gaga, die popartiesten maken deel uit van de LGBT+-community of zijn er grote supporters van. Pop heeft enorm bijgedragen aan de groeiende openheid tegenover LGBT+ van vandaag.

Troye Sivan ft. Betty Who – HEAVEN
Christina Aguilera – Beautiful
Hayley Kiyoko – Girls Like Girls
Bleachers – Alfie's Song (Not So Typical Love Song)
Panic! At The Disco – Girls/Girls/Boys
Lady Gaga – Born this way
Mary Lambert – She keeps me warm
Sia – Alive
Sam Smith – HIM



Metal

Kledingstijl uit de homobeweging

Versillende metalbands hebben leden die LGBT+ zijn. En de typische 'metalstijl', met leer en studs, komt uit de homobeweging overwaaien. De homo-seksuele zanger van Judas Priest heeft die ingevoerd.

King's X – Over My Head
Faith No More – Be Aggressive
Cynic – How Could I
Otep – Rise, Rebel, Resist
Judas Priest – Lightning Strike



Country

Een onverwachte relatie

Country, net zoals hiphop, heeft niet direct de meest close band met LGBT+. Toch zijn er enkele artiesten die binnen het genre voor opschudding zorgen.

LAVENDER
COUNTRY

Emmylou Harris – A Love That Will Never Grow Old
Madeline Davis – Stonewall Nation
Lavender Country – Back In The Closet again

Classic

De LGBT+ songs

De echte LGBT+ songs kunnen we natuurlijk niet vergeten. Je hoort ze op elke pride! En ze zijn geweldig om eens lekker op los te gaan.

Madonna – Justify My Love
Cher – Save Up All Your Tears
George Michael – Freedom '90
Loreen – Euphoria
Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody
Elton John – Elton's song
Culture Club – Karma Chameleon
Queen – Bohemian Rhapsody



Hiphop

Een bloeiende vriendschap

Hiphop en LGBT+ is een combinatie die in het verleden zelden hand in hand ging, maar tegenwoordig komen de twee toch meer tot een omhelzing.



Frank Ocean – Forrest Gump
Macklemore & Ryan Lewis – Same Love (Feat. Mary Lambert)
Janelle Monáe – Make me feel
Big Freedia – Explode

Beluister deze en andere LGBT+ songs in de PAARS-playlist op Spotify.

Scan de code



COLOFON

Deze krant werd gerealiseerd door studenten journalistiek van Artesis Plantijn Hogeschool o.l.v. Wouter Frateur, studenten grafische en digitale media van AP Hogeschool o.l.v. Bavo Van Hecke en vzw JOEN.

Redactieleden: Louise Anthonissen, Milan Baeyens, Senne Croonen, Amber Deckers, Anne de Nijs, Topsana Du Bois, Jolien Engelen, Demi Feron, Seppe Frans, Julie Gedopt, Yorben Geerinckx, Kaat Geerts, Stijn Govaerts, Jana Huysmans, Baptiste Painblanc, Kobe Pieters, Annelies Tolenaar, Wouter van Biezen, Manon Van Hauwaert, Belén Zarate Garay, Katrien Temmerman, Johanna Pas, Anke Truyers, Jeroen Thierens, Petra Larosse.

Vormgeving: Klara De Meyer

Eindredactie: Jeroen De Bruyn, Wouter Frateur, Anke Truyers

Meer info: De PAARS-krant wordt in de middelbare scholen verdeeld en in het hoger onderwijs gebruikt als didactisch instrument. De volledige krant én nieuwe artikels kan je ook gratis online bekijken en downloaden op www.paars.today. Bij de PAARS-krant is er een gratis docentenhandleiding die gemaakt werd door çavaria. De docentenhandleiding is eveneens te vinden op www.paars.today.

Paars is een initiatief van vzw JOEN. Contact: Jeroen Thierens, gsm: 0498 53 07 38; mail: info@joen.be.
V.U.: Jeroen Thierens, Heistraat 6, 9140 Temse.
Met de gulle ondersteuning van: www.cavaria.be – www.weljongniethetero.be – www.hetrozehuis.be

Echt, respectvol en open.
Zo kijkt AP naar de wereld.



ARTESIS PLANTIJN
HOGESCHOOL ANTWERPEN